

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ. ΖΙΓΩΗ
ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Ομιλία του κ. Νικητα Ρεπατή τέως Δημάρχου Λέρου, ύποψηφίου του Συνδυασμού της Δημοκρατικής Ένώσεως Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Δωδεκανήσου, με την επίσκεψιν των έγκαινίων του εκλογικού Κέντρου της Δ.Ε.Κ. στη Ρόδον 28 Νοεμβρίου 1974.

Θες μεταφέρω τό θερμό χαιρετισμό του Β. Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου. Τό ήρωικό νησί των σπουγγαρόδων ή Κάλυμνος, τό νησί μου ή Λέρος, ή Ιερή Πάτμος, ή μακρυνή Άστυπαλιά καί ή γραφική Λειψός, έτάχθησαν με πίστη καί ένθουσιασμό στό πλευρό του μεγάλου τέκνου της Ρόδου, του Γιάννη Ζίγη, του μαρτυρικού ήγέτη της Δωδεκανήσου.

Δέν είμαι πολιτικός. Είμαι δικηγόρος καί ύπηρξα Δήμαρχος του νησιού μου, της Λέρου. Έθεώρησα όμως καθήκον μου, χωρίς δισταγμό, χωρίς καθυστέρηση, νά ανταποκριθώ στό προσκλητήριο του κ. Ζίγη για Έθνηκή, Δημοκρατική καί Δωδεκανησιακή ένότητα.

Ήταν τό καθήκον μου σάν Έλληνα πολίτη, σάν Δωδεκανήσιου, σάν Λεριού.

Θά περιορισθώ στό τελευταίο, γιατί για τά άλλα θά σάς μιλήσουν οί συνάδελφοί μου.

Σάν ο τελευταίος αίρετός Δήμαρχος Λέρου θέλω νά διακηρύξω ότι χάρις στη συμπράσταση του κ. Ζίγη, καταφέραμε στό 1964 νά νεκραναστήσουμε τό νησί μας με την ίδρυση του Ψυχιατρείου καί τίς 600 οικογένειες που έξασφάλισαν πόρο ζωής άπ' αυτό. Ή Λέρος θά είναι αιώνια εύγνώμων εις τόν κ. Ζίγη.

Άλλά καί ή διπλανή Κάλυμνος, του όφείλει ένα μεγάλο μέρος της εύημερίας της. Πράγματι, με τά μέτρα που πήρε σάν Ύπουργός Βιομηχανίας στό 1951-1952 καί 1963-1965, έξασφάλισε την άνασυγκρότηση της σπογγαλίας που άποτελεί τή βάση της οικονομίας της.

Άλλά καί ή Πάτμος όφείλει την άνάπτυξή της στό άδιάπτοτο ένδιαφέρον του κ. Ζίγη, στη λατρεία του για τό Μοναστήρι καί τίς φυσικές καλονές του νησιού. Ή άναστήλωση της Μονής μετά τούς σεισμούς, ή έξασφάλιση της λειτουργίας της Πατμιάδος καί τά πρώτα μέτρα για τόν Τουρισμό, όφείλονται κατά κύριο λόγο σέ πρωτοβουλίες του κ. Ζίγη.

Δέν έχω τό χρόνο νά άναφερθώ στην όφειλή κάθε νησιού στόν μεγάλο Δωδεκανήσιο. Άλλά πρέπει νά άναφέρω τό μακρυνό Καστελλόριζο. Χάρις στον κ. Ζίγη έξασφαλίστηκε ή έπιβίωσή του, όταν, μεταξύ άλλων, στό 1952

σάν Υπουργός, διέταξε τόν Τελώνη νά δέχεται ανάμαλες εισαγωγές ζώων από τήν Τουρκία, γιά νά εξασφαλιστή έτσι πόρος ζωής γιά τούς κατοίκους.

Δέ θα μιλήσω φυσικά γιά τή Εύμη, γιατί είναι γνωστή ή άδυναμία του πρós τό νήσι πού έδωσε τόσα πολύτιμα στελέχη στη Ρόδο καί τόσους διαπρεπείς έπιστήμονες στην Ελλάδα. Τό συγκρότημα της άφασλατώμαρ πού ίδρισε στό 1964 καί ή άποστολή του Συμβούλου Έκκλησιών γιά τόν προγραμματισμό της οικονομικής καί κοινωνικής ανάπτυξέας του, είναι οι μαρτυρες του άμερίστου ένδιαφέροντός του. Άλλά δέν θα έπεκταθώ περισσότερο στό κεφάλαιό αυτό. Δέ μπορώ νά άπαριθμήσω τί του άφέλκει κάθε υποέξεχωριστά.

Πρέπει τώρα νά προχωρήσω τή βασική προσφορά του κ. Ζίγδη στη Δωδεκάνησο. Πρέπει νά ύπογραμμίσω εκείνο πού άπέτέλεσε τή βάση όλης της ανάπτυξέας τών νησιών. Δέν μπορώ νά μνή αναφερθώ στό Δασμολόγιο, στην ειδική φορολογική καί πιστωτική μεταχείριση της Δωδεκανήσου.

Όλοι ξέρουν ότι τό Δασμολόγιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μέ τό Άνωμα του κ. Ζίγδη. Καί όλοι ξέρουν ότι τό Δασμολόγιο καί τά άλλα φορολογικά καί πιστωτικά μέτρα είναι ή βασική παράγοντες πάνω στους όποιους κτίστηκε μεταξύ 1950 καί 1967 ή εύημερία της Δωδεκανήσου.

Χάρης στό όποία πραγματοποιήθηκε τό "θαύμα" της Έλληνικής Δωδεκανήσου μέσα άπ' τά έρείπια πού άφισε ό πόλεμος, τό θαύμα πού κατέπληξε Άμερικανούς καί Έυρωπαίους.

Τό κλειδί : Δασμολόγιο, ειδική φορολογική καί πιστωτική μεταχείριση, επέτρεψε τήν άνάπτυξη του έμπορου, της βιοτεχνίας καί ιδίως του Τουρισμού. Στά 1952, όταν ή άκελπιοσία κατέτρε τους Ροδίους, ό κ. Ζίγδης ειπε προφητικά: "Μήν άνησυχείτε. Άν κρατήσουμε τή σωστή πολιτική, ή Ρόδος πολύ σύντομα θα γίνει ή Μαγικόρα της Άνατολικής Μεσογείου". Στά 1967 ή πρόβλεψη είχε γίνει ήδη πραγματικότητα.

Άλλά άς ποθμε μερικά πράγματα γιά τούς επί μέρους κλάδους της οικονομίας. Χάρης στό ένδιαφέρον του κ. Ζίγδη, μόλις βγήκε βουλευτής στό 1950, γιά τά πρώτα, γιά τίς τιμές άσφαλείας τών σταφυλιών καί της ντομάτας, ή γεωργία της Δωδεκανήσου ξαναγεννήθηκε. Χάρης στην πρωτεβουλία του άγαρόστηκε ή Κ.Α.Ι.Ρ. από τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς Ρόδου καί ΚΩ καί ίδρύθηκαν τά έργοστάσια τοματοπολιού στην ΚΩ καί στη Ρόδο.

Η άνάπτυξη της βιοτεχνίας βοηθήθηκε μέ τήν ίδρυση ταπητουργείων στό Έαστελλόριζο, στην Τήλο, στους Δειφούς κ.λ.π., μέ κορύφωμα τήν ίδρυση της Πανελληνίου Έκθέσεως Βιοτεχνίας στην Κρεμαστή-Έστια καί άγ τήν έκλεισαν τά άνίκανα χέρια τών τυράννων.

Ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐλαφρόπετρας στό Γυαλί τῆς Πυσούρου καί τοῦ περλίτη στήν Κέραιο τῆς ΚΣ εἶναι ἔργο τοῦ κ. Ζίγδη.

Οἱ παράδες ὅλης τῆς Δωδεκανήσου ἔχουν ἐνισχυθῆ ποικιλοτρόπως χάρις στίς προσπάθειές του.

Τά περισσότερα αἰλιμένα τῆς Δωδεκανήσου ὀφείλονται στήν πρωτοβουλία του, ὅπως τῆς Ρόδου, τῆς ΚΣ κ. λ. π.

Ἡ ὁμοιοπαθεῖς ἕνα μεγάλο βαθμό πῆρε τήν ἀνάπτυξή τῆς χάρις στό ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Ζίγδη.

Σ' ἄλλα σχεδόν τά νησιά καί τά χωριά τό ὄνομα τοῦ κ. Ζίγδη εἶναι συνδεδεμένο μέ τό νερό, γιά ὕδρευση καί ἄρδευση.

Ἄλλὰ κορύφωμα τοῦ ἔργου του εἶναι ὁ ἠλεκτροφοτισμός ὅλης τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ Ζίγδης ἔδωσε τό φῶς στή Δωδεκανήσο.

Θά πρέπει ὅμως νά μή παραλείψω ἕνα ἄλλο κεφάλαιο τῆς προσφοράς του. Μόλις ἔγινε βουλευτής στό 1950, ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν τακτοποίηση τῶν ἐκτάκτων δημοσίων ἀπολλήλων Δωδεκανήσου, γιά τήν ἀνακατασκευή τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας, γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἐργατικῆς καί κτηνοτροφικῆς νομοθεσίας. Στό 1965 ἐπέτυχε τήν οὐνιαιολόγησιν τῶν ναυτικῶν τῆς Δωδεκανήσου.

Τά πρῶτα του μεγάλα ἐπιτεύγματα σάν βουλευτή ἦταν: Ὁ Νόμος πού ἔδωσε τόν Ο.Α.Α.Π.Α.Δ. ἔστω καί ἄν ἀργότερα ἀνάξια χέρια δέν μπόρεσαν νά τόν ἐπιμεταλλεθοῦν ὅπως ἔπρεπε. Ὁ Νόμος γιά τήν ἐπιτροπή τῶν γεωργικῶν κτημάτων πού πῆραν οἱ Ἴταλοί στούς ἰδιοκτητές τους. Ὁ Νόμος γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ἀκινητῶν καλλιέργειῶν τῆς ΚΣ. Ὁ Νόμος γιά τά χτήματα τῆς Μονῆς Πέτρου καί ἄλλα.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἔγινε βουλευτής ἔλαβε ὁ οὐμολογῶν γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἐλευθέρου βίου πού ἡ κακοδιοκοῦμενη ἀπολλήνη Δωδεκανήσο, βοηθώντας ἔτσι τήν ἰδιαίτερη Πατρίδα μας νά γευθῆ ὅσο ἔπρεπε τή χαρὰ τῆς ἀπελευθερώσεως.

Σ' ὅλα τά νησιά ὑψήρε ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀδικημένων.

"Ὅλοι, φίλοι καί ἀντίπαλοι, Δωδεκανήσιοι καί μή, ἀναγνωρίζουν πῶς ὁ Ζίγδης εἶναι ὁ πρωτεργάτης τοῦ "θαύματος τῆς Ἑλληνικῆς Δωδεκανήσου".

Ἄλλὰ καί πρὶν τήν ἐνωσιμότητα ἡ προσφορά του δέν ἦταν μικρή γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν νησιῶν μας. Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Δωδεκανησιῶν στό 1940, ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τοὺς ὄργανωτές τοῦ Συντάγματος Δωδεκανησιῶν πού πολέμησε στό Μακεδονικό μέτωπο. Κατατάχθηκε καί ὁ ἴδιος ἐθελοντής καί ὑπῆρξε ἐπί τέσσαρα χρόνια στήν Ἑλλάδα καί στή Μέση Ἀνατολή σάν ἀπλός στρατιώτης - Ὑποδεκανέας.

Στά 1944, στο Λονδίνο, Μέλος του έπιτελείου του Καθηγητή Βαρβαρέσου, κατώφωσε να περιλάβη τή Δωδεκάνησο στίς Έπαρχίες τής Έλλάδος γιά τή βοήθεια τής Ούνρα. Ήταν ή πρώτη Διεθνής πράξη αναγνωρίσεως τής Δωδεκανήσου σάν τμήματος τής Έλλάδος.

Στά 1944 έπίσης έπέτυχε μέ χρηματοδότηση τής Έλληνικής Κυβερνήσεως νά σταλούν από τόν Έρμθρό Σζαυρό τά τρόφιμα πού έωσαν τά νησιά μα' από τήν πεύνα στο τέλος του πολέμου.

Ήντά τά 1945 άσχολήθηκε καλ είσηγήθηκε στήν Έλληνική Κυβέρνηση τά οικονομικά μέτρα γιά τήν ανάπτυξη τής Δωδεκανήσου.

Ύστερα από (7,50) έπτάμισα χρόνια τής δικτατορίας, σήμερα, ή Δωδεκάνησος βρίσκεται άντιμέτωπη μέ προβλήματα πού θέτουν σέ κίνδυνο τήν είςβίωσή της. Τό "Θέμα τής Έλληνικής Δωδεκανήσου" η κινδυνεύει νά καταστραφή. Ή γεωργία βρίσκεται σέ άθλια κατάσταση. Έπί έπτάμισα χρόνια οί τιμές τών γεωργικών προϊόντων κρατήθηκαν από τούς τυράννους σταθερές, ενώ όλες οί άλλες τιμές άνέβηκαν σέ ύψη δυσθεώρητα. Έτσι, ο γεωργός έχασε τό εισόδημά του, ύποχρεώθηκε νά άφιση τά χωράφια του, τ' άμπέλια του, τά λιόδεντρά του καί νά γίνη γκαρούνι ή νά φύγη στή Γερμανία τήν άυστραλία καί τίς άλλες ξενιτιές.

Ή σπόγγαλία χαρκαλεύει. Αλλά καί ο Τουρισμός πού είναι ή βάση τής οικονομίας τής Ρόδου καί τών άλλων νησιών, βρίσκεται σέ άθλια κατάσταση. Όλοι οί καταστηματαρχές τουριστικών είδών, όλοι οί ξενοδόχοι, άντιμετωπίζουν τόν κίνδυνο τής πτωχεύσεως. Τό ίδιο καί τά άλλα έπαγγέλματα πού εξαρτάνται άμεσα ή έμμεσα από τόν Τουρισμό. Τό Δασολόγιο ύστερα από τήν σύνδεση μέ τήν Β.Ο.Κ. έπαυσε πν' νά παρέχη τήν καλή προστασία. Καί πρέπει νά αναπροσαρμοσθή κατάλληλα.

Ή δικτατορία έχι μόνο δέν πρόθεσε τίποτε, αλλά άφήρεσε από τή Δωδεκάνησο. Έκλεισε τήν Άκαδημία. Έκλεισε τήν Καπνοβιομηχανία. Έκλεισε τήν Έκθεση τής Κρεμαστής.

Δέν είναι έπομένως υπερβολή νά πούμε ότι ή οικονομία τής Δωδεκανήσου άπειλείται μέ κατάρρευση. Πρέπει όλοι έμετς οί Δωδεκανήσιοι νά ένώσουμε τίς δυνάμεις μας γιά νά σώσουμε τήν ειδικότερη πατρίδα μας, τό μέλλον τών παιδιών μας. Όλοι, άνεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων.

Ή Δωδεκάνησος είναι στήν ανάπτυξη της. Καί οί άρρώστιες τής εφηβικής ηλικίας είναι πού επικίνδυνες από τίς άρρώστιες τών ηλικιωμένων.

Γιά τή σωτηρία τής Δωδεκανήσου πρέπει νά στείλουμε στή Βουλή άνθρώπους ίκανούς πού ξέρουν τά προβλήματά της, πού έχουν τό κύροςά τά λύσουν, είτε είναι στήν κυβέρνηση, είτε είναι στήν αντιπολίτευση.

Τά πρόσφατα πιστωτικά καί φορολογικά μέτρα πού έδωσαν τόση ανακούφιση στους επαγγελματίες καί έμπόρους της Δωδεκανήσου, όφελονται στις παραστάσεις πού έκαμε ό κ. Ζίγδης στους ύπουργούς Συντονισμού καί Οικονομικών. Μέ τά μέτρα αυτά δόθηκαν άναστολές πληρωμών προς τό Δημόσιο καί τους Όργανισμούς Δημοσίου Δικαίου καί παράλληλα, μεσοπρόθεσμα, δάνεια άπό 50 έως 200 χιλιάδες δρχ.

Αυτό εΐναι γνωστό στους Προέδρους των Όργανώσεων των Παραγωγικών τάξεων, πού ζήτησαν τή συμπάροταση του κ. Ζίγδη.

Σήμερα ή Δωδεκάνησος δέν διαθέτει πιά τίς καλίες συμπάθειες πού είχε μόλις άπελευθερώθηκε. Πολλοί μΐς βλέπουν μέ άλλα αίσθήματα, ίσως μέ ζήλια καί φθόνο. Δένε πώς ή Δωδεκάνησος πήρε πάρα πολλά λεφτά πώς αναπτύχθηκε άρκετά. Καί εΐναι πιά ή σειρά άλλων έπαρχιών γιά νά τραβήξουν τό κρατικό ένδιαφέρον. Εΐναι καί αυτός ένας άλλος σημαντικό δυσμενής παράγων γιά τό μέλλον μας.

Γι' αυτό πρέπει νά στείλουμε τό Ζίγδη στη Βουλή. Εΐναι ό μόνος, ό άναντικατάστατος. Παίζει τό ρόλο πού έπαιξε κάποτε γιά τή Σάμο ό Σοφοδης. Εΐναι γιά τή Δωδεκάνησο ό, τι ό Βενιζέλος γιά τήν Κρήτη πέν άπό τήν ένωση της Μεγαλονήσου γιά τή Κρήτη. Εΐναι σήμερα ό άναμφισβήτητος ήγέτης μας. Καί αύριο άσφαλώς ό ήγέτης ολοκληρώου του "Έθνους.

Γι αυτό όλοι μας, άνεξάρτητα άπ' τά πολιτικά μας φρονήματα πιστεύω πώς πρέπει μέ καθολική έντολή του λαού νά τον στείλουμε στη Βουλή.

Ζήτω ή Δημοκρατική Ένωσις Κέντρου.

Ζήτω ή Δωδεκάνησος.

