

PATCH 2



P A - G E 1 0 0 0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)

Η Νεολαία του Αλέκου Παναγούλη

Χαρ. Τρικούπη 18 - 106 79 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. & Fax: 210 3303 313

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μάθαμε τι καπνό φουμάρουν...

Αθήνα, 13.12.2005

Πάγια είναι η τακτική των πολιτικών νεολαιών να μην δέχονται χορηγίες από εταιρίες προϊόντων καπνού, για να μην προάγουμε το κάπνισμα.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν αφίσσες της ΠΑΣΠ με χορηγό τη LUCKY STRIKE. Επιτέλους μάθαμε τι καπνό φουμάρουν οι νεολαίοι του Πασοκ... Εκτός και αν είναι το νέο «ήθος» του Γιώργου, χορηγοί να 'ναι και ότι να 'ναι...

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)

Η Νεολαία του Αλέκου Παναγούλη

Χαρ. Τρικούπη 18 - 106 79 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. & Fax 210 3303 313

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έφυγε ένας από εμάς...

Αθήνα, 15.11.2005

Έφυγε χτες από κοντά μας μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο ο Δημήτρης Αναστασάκης. Από μικρό παιδί πάλευε με τον θάνατο και αγωνιζόταν από τα χρόνια του Λυκείου για την αγαπημένη του Ε.Σ.ΔΗ.Ν., μέλος της Πολιτικής της Επιτροπής, με άρθρογραφία πλούσια στον «Κεντρώο», με έντονη παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και στην καθημερινή ζωή της Ε.Σ.ΔΗ.Ν. και της Ε.ΔΗ.Κ.. Ήταν μόλις 25 ετών...

Τα λίγα λόγια ετούτη τη στιγμή, είναι ένας ύστατος χαριετισμός που περικλείει όλη την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή και την ευγνωμοσύνη, που μπορεί να αισθανόμαστε εμείς οι φίλοι και συναγωνιστές της Ε.Σ.ΔΗ.Ν. του Δημήτρη, του χώρου όπου εκείνος έγραψε την προσωπική του εποποιία, όπου αφιερώθηκε με πάθος, από παιδί ακόμα μέχρι τις τελευταίες του στιγμές.

Για μας, για μια σειρά από γενιάς Εσθητινών που τις διέπλεσε και διακολάθηκε ο ίδιος, ο Δημήτρης Αναστασάκης ήταν ο συνδημιουργός του οράματος, σε εποχές όπου η ψυχή μας αναζητούσε "Σημασιό και Κήρυκα". Με τη την καθημερινή του έμπνευση, με καλοσύνη και χιούμορ, με λόγο και με βλέμμα σταθερό όπως αρμόζει στους νέους αυτού του χώρου, ο Δημήτρης ήταν συνεχώς εκεί. Αναζητώντας την αλήθεια στους πάγκους των γραφείων της Νεολαίας στα βιβλία και τις δημοσιεύσεις, στο βήμα των συνεδρίων, στην πράξη, στη συμμετοχή στα πολιτικά όργανα.

Αυτός μας δίδαξε ότι η γνώση καταξιώνεται όταν η δύναμή της διοχετεύεται προς την κοινωνία μας, και μετασχηματίζεται σε πάλη κι αγώνα για να την πάει μπροστά, για το καλό όλων των συνανθρώπων μας. Με αυτές τις ιδέες ο Δημήτρης έδωσε το "παράν" στην Νεολαία της Ε.ΔΗ.Κ. κι ήταν το αποκορύφωμά μας στη διάρκεια της αποχής μας από το σημερινό "παραπολιτικό" προσκήνιο και τις "θήβεν" εκλογικές αναμετρήσεις. Αγώντας με υψηλό κόστος, που όμως τον δυνάμωσε ψυχικά ώστε να σφραγίσει με την παρουσία του την πορεία αυτής της Νεολαίας. Με τη μοναδική του προσφορά...

Ο Δημήτρης παίρνει μαζί του ένα μέρος της ιστορίας της Ε.Σ.ΔΗ.Ν., ένα κομμάτι της ένδοξης εποχής των αφιερωμένων νέων στον αγώνα τον καλό, των ηρωικών μαχητών.

Η Ε.Σ.ΔΗ.Ν. αλλά και η Ε.ΔΗ.Κ. θρηνεί σήμερα για τον φίλο και συναγωνιστή Δημήτρη Αναστασάκη, αλλά μαζί μας πενθεί και ο κάθε αγνός πολιτικοποιημένος αγωνιζόμενος για τα ιδανικά και οράματά του νεολαίας. Και μόνη μας παρηγορία απομένει, η πλούσια κληρονομιά που μας αφήνει ο Δημήτρης, σε όλα τα πεδία, σ' όλα τα στάδια που αγωνίστηκε που θα παραμείνει για πάντα, ανάμνηση ζεστή και φωτεινή.

Ας είναι ανέονα η μνήμη του.

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)

Η Νεολαία του Αλέκου Παναγούλη

Χαρ. Τρακόπη 18 - 105 79 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. & Fax 210 3303 313

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπάρχουμε;

Αθήνα, 12.8.2005

Αφορμή για διάθεση ποιητική μια επέτειος, 37 χρόνια πριν και ο 'τρέλος' μας Αλέκος επιχειρεί να τελειώσει σε μια στιγμή τον καρκίνο που τρώει την Ελλάδα... Μα για λίγα δευτερόλεπτα δεν το καταφέρνει...

Δεν υπάρχουν και πολλά να πεις παρά μόνο κάθε φορά να υπενθυμίζεις, στις 13 Αυγούστου του '68, ένα παλικαρίο ο Αλέκος Παναγούλης έγινε ο παραλίγο τυραννοκτόνος, ο παραλίγο λυτρωτής της πατρίδας από τη μισητή χούντα... Για την επέτειο αυτή ένα ποίημα του Αλέκου, το «Υπάρχουμε;», επίκαιρο και για μας που παλεύουμε σήμερα για άλλες αξίες από αυτές που έχουν αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που μέλλουν να μας κυβερνήσουν...

Ναί

Όταν στη σκέψη βάζουμε όρια

Όταν στο θέλω δίνουμε δύναμη

Ναί

Όταν στο σήμερα ρίχνουμε έργοις

Όταν στο αύριο σπέρνουμε ελπίδες

Ναί

Όταν στο τίποτα βλέπουμε αξίες

Όταν στα είδωλα δείχνουμε πίστη

Ναί

Όταν σαν ζώα δεχτόμε την ύπαρξη

Όχι

Της παρουσίας το λόγο αφού δεν βρίσκουμε

Στης αναζήτησης τη στράτα ξεφυλάχοντας

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλή Ανάσταση...

Αθήνα, 27.4.2005

Σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουν φύγει τρεις δεκαετίες από την μαύρη εκείνη πρωτομαγιά που «σκοτώθηκε» ο Αλέκος. Νιώθει κανείς πως η λήθη ίσως πέτυχε τον σκοπό της, τώρα που ο Παναγούλιας δεν είναι προπονητής της Εθνικής και τα παιδιά δεν έχουν με ποιον να μηρδεύουν τον Αλέκο...

Πόσο φανατισμένος είναι αλήθεια αυτός ο τόπος, που αν δεν ανήκεις σε μια μεγάλη φατρία, όσο παλικάρι και να είσαι, θέλουν να σε εξοντώσουν, και όταν πετύχουν την φυσική σου εξόντωση, θέλουν να εξαφανίσουν και την ανάμνησή σου ακόμα, μην τυχόν και ξεβαρρέψει κανείς και σε κάνει σύμβολο και σηκώσει καμιά κινούστρια παντίερα, που θα κουρελιάσει τον άρρωστο κόσμο τους...

Εμείς που ακόμα διαβάζουμε τα ποιήματα του Αλέκου -πολύ σημαντικότερα από πολλές διακηρύξεις- ευχόμαστε Καλή Ανάσταση σε όσους Έλληνες μπορούν ακόμα να σκέφτονται, έρχονται καιροί για αγένες, κουράγιο σύντροφοι...

«Το Παράπονο

*Γλώσσα ανήμπορη το βήρος να σηκώσει | τη σκέψη βάζοντας στο δρόμο της
λαλιάς | γλώσσα ανίκανη ζωντανέμα να δώσει | στους πόθους μας αδιάκριτη γενιάς*

*Μόνο εσύ θα είσαι η αιτία | της σκέψης η φουρτούνα σαν χαθεί | χωρίς από
δική σου αδυναμία | έστω λίγος αηρός να κρατηθεί*

*Και πάλι εσύ θα είσαι η αιτία | ο πόνος που περνάμε αν ξεχαστεί, | κρυμμένη αν
θα μείνει η Αδικία | στον χρόνο της πτυχής σαν τσιχθεί» Αλέκος Παναγούλης*

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.ΔΗ.Ν.)

